



ONBEKEND ALBANIË

EMBRACE THE UNKNOWN

LAAT JE VERRASSEN DOOR DIT FANTASTISCHE
LAND!

Albanië

Laat je verwonderen door de wonderschone stranden, indrukwekkende historische steden en prachtige natuur. Albanië ligt aan de Ionische en de Adriatische Zee, wat Albanië perfect maakt voor zoonanbidders. De bestemming is nog heel onontdekt, daarmee is het zo origineel.

Qua natuur heeft het land ook heel wat te bieden. Je vindt er het Valboné Valley Nationaal Park, ook bekend als de Albanese Alpen. Een prachtig bergachtig gebied met indrukwekkende uitzichten over groene valleien. Je kan er ook magnifieke watervallen vinden.

De beste manier om het land te leren kennen is via een roadtrip, startend in de hoofdstad Tirana. Van hier uit kan je het hele land ontdekken.



XPERIENCE



Hotels

ONZE FAVORIETE HOTELS

- *Tirana Plaza Hotel******

Het hotel is ideaal gelegen in het centrum van Tirana in het winkel- en zakendistrict, op slechts 3 minuten van het parlamentsgebouw, de nationale kunstgalerie, het opera- en ballettheater en het populaire Ensemble Theater. Het hotel Plaza Tirana is ook een bestemming voor fijnproevers. Lokale en internationale gerechten bieden overvloedige smaken die tot in de perfectie zijn bereid. Het Plaza is de plek om elkaar te ontmoeten en feest te vieren in Tirana.

- *Colombo Hotel******

Hotel Colombo ligt in Berat. De kamers van het hotel zijn voorzien van een zithoek, een flatscreen-tv met satellietzenders en een eigen badkamer. Er zijn elke ochtend continentale ontbijtopties en ontbijtbuffetten beschikbaar bij de accommodatie.

- *Kerculla Resort******

Ontdek het werelderfgoed oude stenen stadje Gjirokastra, gelegen op de top van de heuvel met een uitzonderlijk uitzicht. Het gebouw heeft grote ramen met het karakteristieke "Cardak" houten frame, evenals gedecoreerde muren en plafond. Het 5-sterren Kerculla resort is het enige hotel in Gjirokastra waar je de oude UNESCO historische gebouwen en het monument kunt ervaren, terwijl je geniet van het moderne buitenzwembad en andere voorzieningen.

- *Bougainville Bay Resort******

Bougainville Bay ligt aan de prachtige Ionische kust in Saranda, in een van de mooiste gebieden van de Albanese Riviera. Dit resort is ontworpen als een echte artistieke tentoonstelling en brengt een nieuw concept van wonen en verblijven in een residentie. Alles rondom en in het hotel is een kunstwerk!





Programma

HIERONDER STELLEN WE EEN
VOORBEELDPROGRAMMA VOOR

Dag 1

De eerste dag ontdekken we het kleine stadje Kruje, een klein stadje op 30 km van Tirana. We beginnen met een wandeling door de oude bazaar waar typisch Albanese producten en souvenirs te vinden zijn. Terwijl we omhoog klimmen naar het kasteel van Kruja, bezoeken we het Skanderbeg museum, gewijd aan Gjergj Kastrioti Skënderbej, de nationale held van Albanië. We lunchen aan het kasteel van Kruja. Nadien gaan we naar het hotel en genieten we nog van een avondmaal.

Dag 2

De tweede dag staat er een bezoek aan een enorme bunker uit de Koude Oorlog gepland. De bunker, met bijna 3000 vierkante meter ondergrondse ruimte verspreid over verschillende verdiepingen, werd in de jaren 70 gebouwd voor de politieke elite van Albanië en bleef een groot deel van zijn bestaan geheim.

Vervolgens lunchen we op de berg Datji. We zullen de top van de berg bereiken door de langste kabelbaan in de Balkan te nemen.

Na de lunch bezoeken we het Grote Park van Tirana met 289 hectare. Het blijft een van de meest ontspannende plekken in de stad.

Dineren doen we op een hippe locatie! Padam is de juiste bestemming voor fijnproevers. De chef-kok, Fundim Gjepali, werd in Italië verkozen tot een van de TOP10 buitenlandse chef-koks. Hij stelde een menu samen om alle smaken van de klanten te bevredigen.



Programma

HIERONDER STELLEN WE EEN
VOORBEELDPROGRAMMA VOOR

Dag 3

In de ochtend verplaatsen we ons naar Blesh, waar we vrije tijd voorzien. Belsh, tot voor kort een onderschat natuurwonder, ideaal voor mensen die van natuur houden. We genieten van een lunch nabij de prachtige meren. We gaan verder naar Berat, wat witte stad betekent. We brengen er een bezoek aan het wijnhuis van de familie Çobo. We proeven een aantal van de beste, 100% authentieke Albanese wijnen in het mooiste landschap. 's Avonds genieten we van een diner in een lokaal restaurant.

Dag 4

De volgende dag gaan we op avontuur met 4x4 Jeeps naar de groenste en schoonste stad van Albanië, ook wel bekend als de "stad van de rozen", Permet. We bezoeken het stadje en picknicken in een lokaal restaurant. We rijden verder naar de baden van Bënja. De thermale baden worden sterk aanbevolen door artsen vanwege hun gezondheidsvoordelen! In de avond eten we in het hotel.

Dag 5

De vijfde dag trekken we naar Gjirokastra, een magische heuvelstad. We rijden verder naar Saranda. Hier maken we een boottocht in een traditionele houten boot. Tijdens de tocht zien we hoe de mosselen worden gekweekt, leren we meer over de details van hun groei en daarna koken we onze eigen mosselen aan de oever van het meer. De ideale lunch! Als laatste bezoeken we Butrint, een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Albanië. We genieten van een avondmaal in het hotel.



Programma

HIERONDER STELLEN WE EEN
VOORBEELDPROGRAMMA VOOR

Dag 6

De groep maakt vandaag een schilderachtige autotocht langs de Albanese Riviera van Saranda naar Vlora, met stops bij het dorp Dhermi en het uitkijkpunt van het Llogara National Park. Het nationale park Llogara is het grootste nationale park van Albanië. De top van de Llogara biedt een adembenemend uitzicht op de Ionische Zee. Daar houden we een exclusieve pauze met hapjes en drankjes. We keren terug met de bus naar Dhermi.

De gala-avond vindt plaats in het Lekursi kasteel. Vandaag de dag is er in het kasteel een restaurant met een prachtig uitzicht op de zee en de stad Saranda. We genieten van een viergangen diner.

Dag 7

De laatste dag ontdekken we het Blauwe Oog. Het Blauwe Oog is een waterbron en een natuurlijk fenomeen. Het is nog onduidelijk wat de werkelijke diepte is. Uiteraard genieten we nog van de lokale specialiteiten bij een wijngaard. Ontdek het prachtige wijnhuis Kantina Isaku in Zuid-Albanië op de best mogelijke manier - door een authentieke wijnproeverij midden in hun wijngaard!

Vervolgens nemen we de ferry naar Corfu. Het is slechts 1,5 uur varen naar het Griekse eiland. Van hieruit nemen we de terugvlucht naar Brussel.

